

## **Elke dag Vaderdag**

Ds. A.C. Uitslag schreef een boek met de veelzeggende titel 'Elke dag Vaderdag'.

De achterkant van het boek geeft gelijk aan waarover het in deze bijdrage gaat: het vaderschap. En ... vader zijn is geen baan van negen tot vijf, aldus ds. Uitslag. Dit doe je er niet even bij naast je andere werkzaamheden. En je komt er ook niet pas aan toe als je tijd voor hebt. Je kunt het vaderschap ook niet inplannen in je agenda. Vader: je bent het altijd. Het hoort boven je werk, de kerk, je hobby of neventak te staan. Je wordt er ook niet om geridderd, al is het vader zijn van onschatbare waarde. En deze zin is veelzeggend: 'Als vader heb je de sleutel in handen voor de vorming van je kind.' De aanwezigheid van vader in huis is dan ook onmisbaar. Een vader hoort er thuis ook echt te zijn.

Dan vervolgt ds. Uitslag: het is een zegen om vader te mogen zijn. Vanuit Gods Woord worden talrijke voorbeelden aangedragen hoe een vader dien te zijn. In dit boekje 'Elke dag Vaderdag' worden enkele vaardigheden voor goed vaderschap behandeld. Het zijn handvatten, die aangereikt worden, juist met het hoge doel, dat vaders echt vader zijn. Want ... dat hebben kinderen nodig: een vader die er echt voor hen is.

Na het woord vooraf begint de auteur met een proloog in de vorm van een brief. De aanhef geeft dat ook aan: 'Aan mijn lieve kinderen' ... en dan volgt een relaas, hoe dominee Vaderdag vroeger en nu beleeft: uit de dagelijkse praktijk gegrepen.

De volgende aspecten van het Vader zijn komen aan de ore: vaderhart, vader smart, vaderhand, vaderliefde, voorbeeldige vader, slecht voorleven door vader, de mond van vader, het gebed van vader, het oor van vader, vaderlijke zorg, vaderlijke raad, vaderlijk gezag, vaderlijke plicht, vaderlijke troost, vaderlijke kastijding, werken met vader, de klacht van vader, de fout van vader, het geduld met vader, de wens van vader, vader, waar ben je? En dat alles getoetst aan het Woord en met voorbeelden uit de praktijk.

Hoe eindigt dit boekje?

'Kinderen hebben een vader nodig. Dat vraagt goed agendabeheer. Dat vereist beperking in het aantal neventaken. Dat gaat misschien tegen de stroom in. U zult dan als vader 'nee' moeten leren zeggen. Hierin is cultuurverandering noodzakelijk: dare to be a father (durf een vader te zijn). Uw kind heeft er recht op. Het levert jezelf ook de meeste zegen op. Een vader met hart voor zijn kind zal ook veel liefde terugontvangen. Bovendien, God de Vader heeft hart voor Zijn kinderen. Dat voorbeeld dient uw vaderschap te bepalen.

Om te lezen, of om geschenk te geven: maar dan moeten zeker de vaders beloven het van a tot z te lezen en ter harte te nemen. Dat kan soms pijnlijk zijn, ook voor oudere (groot)vaders! Neem en lees!